

Borgå 2021

Snapsvise FM 2021 vinnar visor:

1:a pris

UNGA FARFAR

Melodi: Tre pepparkaksgubbar

Min farfar, drygt nittio, han är en munter man
hans fornminne funkade fast närminnet försvann.
Men aldrig han glömmer att skåla med sin vän
och säga: såhär unga möts vi aldrig mer igen!

Siv Stenberg, Borgå

2:a pris

SKRUTT

Melodi: Imse vimse spindel

Magen är i olag,
bilen är kaputt.
Värmevläkten krånglar,
tummlaren är skrutt.
TV-bilden flimrar,
armbandsuret står.
Men på bordet glimrar
helan – och den går!

Lasse Fredrikson, Mariehamn

3:e pris

APPA MEJ HIT O DIT

Melodi: Petter Jönsson

Jag bryr mej föga om både Facebook och Twitter
Whatsapp och Instagram ser jag på om jag gitter
Uti apparnas värld är jag ganska tafatt
med undantag utav en och den heter Snapschat

Pigge Svenskberg, Hangö

Med i landslaget:

MED ÅLDERNS RÄTT

Melodi: Pepparkakeland

Det här att bli gammal, det är nog ganska lätt.
Då vet man ju redan att leva på rätt sätt.
O när man tar supen o spiller lite grann,
då tar man genast ett glas till
med ålderns rätt minsann!

Gunnevi Winberg, Ekenäs

FÖR VEM?

Melodi: Brev från kolonien

En för festen.

En för gästen.

En för kvinnan.

Och värdinnan.

En för laget.

En för draget.

Vilken tur att det finns många skäl för jaget!

Mats Wikman, Närpes

Övriga finalister:

SMÅTT FULL

Melodi: Skånska slott och herresäten
Ja visst är det trist att i glaset få spotta,
jämfört med vanan att dricka med måtta,
då följer man regeln att lagom är bäst,
och håller sej måttfull på varenda fest

Henrik Sundbäck, Borgå

POST CORONA

Melodi: Brev från kolonien

Mitt smaksinne, det har farit
det är inte, vad det varit
Jag kan smaka, enbart spriten
därför kryddar jag all mat med akvaviten

Lasse Halén, Helsingfors

VÄNSKAPSHUTTEN

Melodi: Rati riti ralla

Rati riti ralla,
lyft ett glas för alla!
Han och hon och mittemellan
Och för dem som skålar sällan
Rati riti ralla,
ta en hutt för alla!

Anne-Charlotte Lillsund, Jakobstad

DET NORMALA

Melodi: Skånska slott och herresäten
När vi vaknat upp från en pinande dvala
Då vänjer vi oss vid det nya normala
Men än kan vi glädjas på gammalt gott vis
För Helan och Halvan – de går i repris.

Nils-Eric Sahlström, Vasa

CARPE KNORR

Melodi: Jag har aldrig vart på snusen
Då, när livet är besvärligt
Tar jag mig en liten liten knorr
Och när livet mitt är härligt
Ja, då tar jag..en liten knorr
Men om livet blir för jäävligt
Måste jag nog ta..en liten knorr
Då blir livet genast träävligt
Och då börjar jag titta på TV

Melita Tulikoura, Borgå